

blog 'Stevig naar de top', diploma

9 november 2021

Dit is de laatste blog over 'STEVIG', waarin we tien weken hard hebben gewerkt aan ieders droomwens. Vandaag zijn de presentaties én de diploma uitreiking.

Samen eten

We begonnen deze bijzondere avond met worstenbroodjes en soep. Die moesten we op vaste plekken eten, vanwege de aangescherpte corona maatregelen.

Na het eten hebben we iedereen welkom geheten, vooral ook de gasten. Ook hebben we nog een keer uitgelegd hoe we de smileys gebruiken. Na het welkomstwoord hebben we een opwarmer gedaan die iedereen al wel kent.

Namelijk 'doe een stap naar voren als'. Maar helaas door de nieuwe maatregelen hebben we hem iets anders gedaan. We hebben in plaats van doe een stap naar voren, steek je hand op als gedaan. Zo kon iedereen gewoon blijven zitten. En de vragen die we stelden waren deze:

- Steek je hand op als je er zijn in hebt vandaag.
- Steek je hand op als je het spannend vindt.
- Steek je hand op als je het leuk vindt dat er iemand met je mee is vandaag.
- Steek je hand op als je denkt dat de droom gaat uitkomen.
- Steek je hand op als je het jammer vindt dat vanavond de laatste keer is.
- Steek je hand op als je het leuk vond om deze cursus te doen.

Pitchen

En toen waren we aangekomen bij het moment waar iedereen al weken naar uitkijkt: de pitch van ieders droom. Er waren wel 9 verschillende dromen!

We hadden de dromen palletwagen certificaat, tekenaar, EHBO certificaat, naar de zomer efteling, naar Turkije, een luchtballonvaart, naar een wedstrijd van Ajax, naar Efteling Bosrijk en tot slot in het mediateam van Cello. Iedereen een eigen droom en de pitches waren goed voorbereid.

DIPLOMA'S!!!!!!

En tot slot was daar de diploma uitreiking. Als ik eerlijk ben, zou ik het liefst nog weken langer doorgaan met deze leuke groep. Maar helaas zit het er nu op...

Voordat iedereen zijn of haar diploma kreeg, hebben we eerst nog een pauze gedaan met natuurlijk taart. Want tja, een feestje zonder taart dat kan natuurlijk niet.

Marleen, Noortje en ik hadden voor iedereen een verhaaltje geschreven, wat op de achterkant van het diploma komt te staan. Een voor een werd iedereen naar voren gehaald. Behalve het diploma kregen ze een leuk tasje en een bos bloemen cadeau.

Evaluatie

Ook deze laatste bijeenkomst deden we een evaluatie. Wat daar vooral uit kwam, was dat iedereen super trots is op wat hier is bereikt. Niet bij iedereen had je aan het begin van de cursus gedacht dat die 'vooraan zou staan' om zijn of haar droom te presenteren. Toch stonden ze daar allemaal.

En zo sloten we de cursus leuk en gezellig af. Wel jammer dat het voorbij is, maar er komt nog een terugkomdag en dan zal ik jullie daar ook alles in vertellen in een blog. Dus jullie horen nog een keer hierna hoe het is afgelopen met de dromen van deze groep. Het waren 10 geweldige weken en er is veel groei bij iedereen. Ga zo door.